



# Kathedraal van Vence – Begane grond



## Kathedraal von Vence – Verdieping

**Kloosterwerken:** relieken, papierrollen (gerolde papieren), paradijzen, sommige met witbroodfiguren, altaars van gesponnen glas en monument ter ere van Lodewijk de XVI<sup>de</sup>, geheel van papier.



In 1720 werd een Kruisweg met 50 standbeelden en 8 kappelletjes opgesteld met behulp van ambachtslieden uit Vence, langs de Calvaireweg op 700m van de kathedraal.

In 1762 werd deze als pelgrimsoord erkend door de Paus. En in 1997 werd hij bijgeschreven op de lijst van historische monumenten vanwege zijn naïef- en volkskarakter.

**Gotische koorstoelen** uit 1455, van Jacques Bellot. Hiernaartoe verhuisd wegens plaatsgebrek in 1499. Bewerkt met uitgesneden figuren uit het Oude en Nieuwe Testament, plantaardige en esoterisch thema's. Geklasseerd als historisch monument.

**Liturgische kleding** van onze Bisschoppen, waarvan één geborduurd met goud en zilverdraad uit 1636 toebehorend aan Monseigneur Godeau, lid van de Franse Academie. Tentoonstelling van 8 kazuifels en 10 in de laden.

**Schilderijen** uit de XVII<sup>de</sup> en XVIII<sup>de</sup> eeuw, afkomstig uit de collectie van de laatste Bisschop van Vence, Monseigneur Pisani de la Gaude.